

JACQUELINE  
KERKHOFFS



COLUMN

## Een kind op het vmbo? Gefeliciteerd!

**Je hoort maar al te vaak dat ouders liever niet willen dat hun kind naar het vmbo gaat. Dat is iets van alle tijden, volgens mij. Mijn ouders waren ook niet blij, toen ik (in de tijd dat het vmbo nog lhno genoemd werd) een vmbo-advies kreeg. Misschien paste dat advies ook niet helemaal bij mij, maar het waren andere tijden.**

Nog steeds bestaan er over het vmbo veel misvattingen. Dat is ook niet zo gek. Er is geen onderwijsvorm die zo snel verandert en met haar tijd meegaat als het vmbo, maar ouders denken vaak dat het vmbo nog net zo is, als in de tijd dat zijzelf een schoolkeuze moesten maken. In die tijd betekende dat soms, dat je op 12-jarige leeftijd al voor een beroepsrichting moest kiezen. Maar een fuik is het vmbo nooit geweest, want na het vmbo kon en kan een leerling nog alle kanten op, ook naar de havo en de universiteit, voor wie dat wil.

Het is opvallend dat ouders aanvankelijk vaak 'tegensputteren' als hun kind een vmbo-advies krijgt, maar dat dat verandert als het kind eenmaal op de vmbo-school is aanbeland. Als ouders met eigen ogen zien wat het

vmbo-onderwijs te bieden heeft voor hun kind, verdwijnen eventuele vooroordelen als sneeuw voor de zon. Een aantal jaren geleden hebben we voor het boekje 'Naar het vmbo' ouders gevraagd naar hun ervaringen met het vmbo-onderwijs. Stuk voor stuk zijn ze daar blij mee. Zo geven de geïnterviewde ouders bijvoorbeeld aan, dat ze hun kind hebben zien opbloeien, omdat het zich op z'n plek voelt op het vmbo, meer praktisch of meer theoretisch kan leren, en ook zelfvertrouwen opdoet. Ouders tonen zich tevreden met de aandacht die de school heeft voor hun kind en diens mogelijkheden, én met hoe ze bij het onderwijs betrokken worden.

In het kader van het 25-jarig bestaan van het vmbo laten we enkelen van hen opnieuw aan het woord, net als vijftientig leerlingen die hun loopbaan op het vmbo begonnen zijn. Een veel gehoorde opmerking is: 'Ik was niet gekomen waar ik nu ben, als ik niet op het vmbo begonnen was'. Je komt er dus écht wel met het vmbo!

Onderzoek laat zien dat de rol van ouders bij de keuze voor een vervolgopleiding na de basisschool vaak groter is dan gedacht wordt. Vooral moeders hebben veel invloed, al denken ze daar zelf soms anders over. Dat maakt het natuurlijk des te belangrijker dat ouders een goed beeld en voldoende kennis van het vmbo hebben. Van een afstandje lijkt die structuur misschien ingewikkeld, maar als je er een keer deel van uitmaakt, valt dat best mee. Scholen steken veel energie in de uitleg over hoe het huidige vmbo is vormgegeven. Naast de open dagen van vmbo-scholen zijn er allerlei hulpmiddelen beschikbaar, die daarbij gebruikt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de website govmb.nl, waarin het vmbo in de vorm van een game wordt uitgelegd. Of de film 'Welkom op het vmbo', waarin vmbo-leerling Giel een rondleiding op zijn school geeft aan Elin, een nieuwsgierige po-leerling met een vmbo-advies, en haar uitlegt wat haar allemaal te wachten staat.

Een vmbo-opleiding doet ertoe en biedt een prima basis voor een vervolgopleiding met goede baankansen. Er zijn meer dan 1100 plekken in Nederland waar je vmbo-onderwijs kan volgen. Dus ouders: help je kind een passende plek te vinden. Voor elke vmbo-leerling ligt er een prachtige toekomst in het verschiet!

**Jacqueline Kerkhoffs**

Directeur Stichting Platforms vmbo